

**Titel:**

Het aarzelen van de tijd

Auteur:

Minten, Peter

ISBN:

978-90-445-3124-4

Korte bespreking

Veertien korte verhalen (binnen zo'n 120 pagina's) telt het debuut van Peter Minten (1962). Het zijn verhalen die zich in grenssituaties afspelen en die tegen gebruikelijke werkelijkheidskaders aanschuren en daaraan voorbijgaan. Het zijn beklemmende verhalen waarin het alledaagse leven van personages op scherp gesteld wordt en waarin men dikwijls afstand wil doen van een verleden. Er is een verhaal over oprukkende gele lis; een verhaal over een man die zich op ongebruikelijke wijze van een hond ontdoet; een verhaal over een onzeker mens die door een oud-klasgenoot wordt opgezocht (wat gevolgen heeft); een verhaal over een man die aan het einde van de wereld op een kleindochter wacht; over een vrouw die zich in een file door de ogen van een man in een andere auto laat dwingen; een verhaal over een masseur die op zaterdagavond zijn praktijk ontvlucht. En verschillende andere verhalen. Deze verhalen, meestal in de ik-vorm en in de tegenwoordige tijd verteld, in uiterst korte zinnen, spelen zich af over de hele wereld. Het zijn vervreemdende en ontregelende verhalen, zeker opvallend. Kleine druk. - *Jos Radstake*